



**ÅRSMÖTE 8 MARS
HUSBY SKOLA**

Nr 1. Februari 2020. Årgång 27

OMSLAGSBILDEN:

Den efterlängtrade järnvägsbron vid Märsta station börjar ta form. Hans Kündig tog bilden i september 1986.

Sedan många år har behovet av ytterligare broar diskuterats i både riksdag och kommun. Men hittills finns inga belut.



2020

TIDLÖSAN

UTGES AV:

Husby-Ärtinghundra Märsta
Hembygdsförening
195 91 Märsta

Bankgiro: 5400-5244

Swish: 123 513 73 36

UTKOMMER: 4 gånger per år.

TRYCK: PP-Tryck, Märsta

REDAKTION:

Agneta Nilsson, Marés Lendway,
Ulf Berndtson, Bo Klang, layout
Jan-Peter Alm, ansvarig utgivare

Manus mottages med tacksamhet.

Vi förbehåller oss rätten att i samarbete med författaren redigera det insända materialet.

E-post: marstahembygd@gmail.com

INNEHÅLL	Sid
2020	3
Avgörande beslut för de fattiga	4
Åren vi bodde i Broby	7
Glimtar från förr	10
Knökfullt i skolan	11
Min härkomst del 2	12
Årsredovisningen 2019	14
Dagordning för årsmötet	19
Kallelse & Kalendarium	20

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING

Medlemskapet berättigar till deltagande i alla evenemang, även de som inte är öppna för allmänheten, och du får Tidlösan i din brevlåda fyra gånger om året. Avgiften är 140 kronor om året och gäller för hela familjen.

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in avgiften på vårt Bankgiro med angivande av *namn och adress*. Skriv gärna *Ny medlem* som referens.

För mer information gå till föreningens hemsida: www.hembygd.se/husbyarlinghundra

Knappt har man lärt sig att byta 19 mot 20 förrän en hel månad är till ända. En underlig januari med mycket regn och mestadels plusgrader. Den nyinköpta vinterjackan liksom pockar på att få bli använd där den hänger på en åldrad Biké-galge i kapphyllan. Och vinterkängorna står fortfarande putsade och fina i källarförrådet. Det känns helt uppåt väggarna!

Längre bak i detta nummer kan du läsa om förra årets verksamhet och ekonomi. Det är ju dokument som ska finnas med vid kommande årsmöte. Det mest anmärkningsbara är att skolan, genom kommunens försorg, fått en nödvändig upprustning. Och i samband med nya golv, nytt kök med diskmaskin och nya toaletter har vi investerat i nya bord och helt ny förvaring. Där finns nuförtiden kaffekoppar och fat i porslin, som innebär att vi numera har kunnat slopa engångsmaterialet. Kanske kan man drista sig att påstå att det är vårt lilla bidrag till ett bättre klimat!

Välkommen att bli överväldigad av allt nytt i den gamla, fina skolan. Det finns en hel del tillfällen. Närmast t ex

- Den 8 mars då det är årsmöte med middag.
- Den 30 april då det är valborgsmässofirande, som faktiskt lockar allt fler besökande.
- Och så den 23 augusti då vi firar den traditionella Hembygdsdagen med pompa och ståt.

Jan-Peter

Avgörande beslut för de fattigaste

I Protokollsboken listas ärenden rörande fattighuset och ansökningar om bidrag. Fattigvårdsstyrelsens beslut är avgörande för många vidare öden. Madam Melin skiljs från sin tjänst på fattighuset, Lycknell nekas tillstånd att sälja pilsner, gubben Wengelin får framledes hjälp med tegeltak till torpet i Håsta osv.

21 januari 1901 beslutas att skaffa en annan vårdarinna till fattighuset eftersom madam Melin är alldeles olämplig. Hon ska omedelbart skiljas från sin tjänst. Gummorna har redan vidtalats om de tillsvidare kan vårda de boende. För det ska de få 5 kronor i ersättning.

27 mars 1901 beslutas att tilldela Greta Lund som vårdar gubbarna Erik Lundin och Anders Hedlund 25 öre om dagen. Eftersom det varje år visar sig att veden inte räcker till åt fattighjonen beslutas att köpa in 10 famnar kastved.

3 februari 1916. Vid ett tidigare sammanträde beslöts att fattighjonen skulle erhålla en halv liter oskummad mjölk, det visar sig bli svårt att köpa mjölk till detta ändamål, det beslutas att de personer som ej bor i fattighuset erhåller 2 kronor i månaden i mjölkpengar, alla utom fattighjonet J Andersson i Ulfsta som vistas hos sin son som arrenderar nämnda gård. Övriga får dagligen hämta mjölken hos lantbrukaren C Carlsson i Pasta.

Alla beviljas inte bidrag

2 juni 1902. Andersson i Smedsbord och soldat Käll i Dropsta ansöker om understöd till sin gamla svärmor. Nämnden tycker att Käll är välbärgad och barnlös och att Anderssons ekonomi är bra och begäran avslås.

28 november 1905. Handlare Lycknell ansöker om att i handelsboden vid Skörsta få försälja pilsnerdricka i mindre partier. En enhällig nämnd beslutar att avslå ansökan "*enär sådan försäljning icke kan anses behäftigt för orten*".

Änkan Helfrid Brandt och hennes barn beviljas inte något bidrag eftersom hon faktiskt blivit erbjuden jobb där hon kunnat ta sina barn med sig men inte tagit det. Man anser att hon skulle ha kunnat försörja sig själv.

Öden som berör

12 december 1908. Fosterföräldrarna till Hulda Svanströms dotter Josefin Wilhelmina ansöker om pengar för utlägg av mediciner med 3,50 samt fortsatt

möjlighet att söka någon specialist för flickans sjukdom.

30 mars 1909 beslutas att för Wilhelmina som fortfarande är sjuklig, rådfråga Doktor Håkansson om hon borde bli inlagd på lasarettet eller vårdas i hemmet. Dessutom godkänns att nämnden står för läkarbesök och mediciner.

19 oktober 1909. Wilhelmina är fortfarande sjuk och fosterföräldrarna begär förhöjning av uppfostringsbidraget. Nämnden beslutar att de ska få 15 kr i månaden tills flickan blir bättre.

12 juni 1913 får J. Andersson i Annelund ett extra bidrag för det avlidna fosterbarnet Wilhelmina för begravning och vård.

8 september 1911 angående familjen Bonell vid Stora Rickeby, anser fattigvårdsstyrelsen att grosshandlaren J.F Odenrick, då parterna ligger under rättegång med varandra, borde vara den skyldige att försörja familjen tillsvidare. Bonell påstår att han ej fått ut sin rätt av stat och lön, samt ej erhållit flyttningsbetyg. Hade han fått det hade han godvilligt avflyttat. Blir ej någon annan utväg snarast måste fattigvården taga hand om barnen då föräldrarna saknar bostad.

6 oktober 1911 beslutar man att tills vidare ta hand om de fem minderåriga barnen, samt att ta kontakt med Funbo kommun i Uppsala län, för att få dem att återta dem eftersom de verkar vara skrivna där, eller att grosshandlaren i Rickeby tar sitt ansvar.

7 juni 1912. Bonells hustru ska helt snart föda barn och de bor i en icke lämplig bostad.

9 oktober 1912 beslöts det att hustrun Bonell med sina tre hemmavarande barn, ska flyttas från Trallen i Rickeby till Lilla fattighuset.

7 januari 1913 beslöts att fyra sängar ska inköpas och sängkläder. Eftersom man inte kan använda fattigstugan till de fattiga längre beslöts att hyra Håsta soldattorp för ett år till bostad åt änkan Bonell och hennes barn. Eftersom kammaren är nedrökt och osnygg ska rummet förses med papp på väggar och tak.

12 november 1914. Ingenjör K Edling i Kolhammar har i sin tjänst, änkan Frida Bonell från Funbo församling som ha legat Odensala fattigvårdsstyrelse till last. Styrelsen har flera gånger sagt till Edling att han ska skilja henne från tjänsten men det har han inte gjort. Nu vill nämnden att hon flyttar från Kolhammar eller att Kolhammars gård ensamt tar ansvaret för henne och hennes barn.

19 juni 1908 beslöts att till midsommar lämna gubben Wegelin 5 kronor samt framdeles hjälpa honom med att få ett tegeltak på stugan vid Håsta.

6 juni 1914. Den förra pigan Anna Amanda Malmqvist ej riktigt fullt normal, kan ej försörja sig själv. Man beslöt att kontrollera om det fanns någon ledig plats vid Stockholms läns Idiotanstalt för sinnesslöa barn vid Löwenströmska Lasarettet i Hammarby.

7 juli 1915. Hushållerskan i Eneby, Sofia Juhllins oäkta son Johan Viktor är mycket klen till sitt förstånd och kan ej inhämta något i skolan av den lärdom som erbjuds honom. Nämnden beslutar att söka plats åt honom på Stockholms läns idiotanstalt för sinnesslöa barn vid Hammarby.

Rätt att begära återbetalning

Ett exempel på att fattigvårdsstyrelsen hade rätt att begära återbetalning av bidrag finns i protokollsboken från **25 mars 1908**. Rörande de avlidna makarna Nords hus vid Rickeby, beslöts att tillfråga deras barn om de är villiga att gottgöra församlingen för den fattighjälpsföräldrarna har fått eller överlåta deras hus på församlingen.

Ett annat exempel. Änkefru Desideria Sundberg i Ista vars dotter Hildegard Sundberg i Stockholm anhåller kommunen att hjälpa modern med ett understöd. *"Min moder är nästan blind och 94 år gammal som i många år inte har kunnat försörja sig själv, utan av mig underhållits men nu när jag själv blivit gammal och min lilla handel genom kriget går väldigt sämre, så förmår jag ej ensam att underhålla min moder"*. Nämnden undersöker saken noggrant och beviljar ett månatligt understöd på 10 kronor men förbehåller sig att hennes löseegendom skall upptecknas så att kommunen kan få något tillbaka vid hennes död.

Tiderna förändras

20 maj 1915. Kungens befallningshavande uppmanar nämnden att anskaffa anslagstavlor där Kungörelser kan läsas, de ska uppsättas på flera platser i kommunen. Vid samma möte beslutas att livsförnödenheterna har ökat så mycket i pris att det blir nödvändigt med en höjning av kontantbidraget till de boende på fattighuset. De ska få 5 kronor till pingst. Man beslutar vidare efter en längre diskussion, att upphöra med utdelningen av mat till fattighjonerna efter som en del inte är nöjda med vad de får och några säljer sina varor. Nu ska de istället erhålla 10 kronor i månaden och 5 kronor extra till jul.

Först **1913** antogs pensionsförsäkringslagen av riksdagen. Den omfattade hela befolkningen, även kvinnorna. De gamla skulle få en värdigare ersättning än den fattigvården gav. **1914** kom lagen om folkpension. Ålderdomshem inrättas för de gamla som inte hade några sparade pengar. För barnfamiljerna blir införandet av barnbidraget **1948** av stor vikt. Allmän sjukförsäkring införs **1955**.

Marés Lendway

Åren vi bodde på Broby (som jag minns det)

När jag föddes i oktober 1950 bodde min familj i arbetarbo-staden på Broby Gård (i det röda huset som ligger "mitt i vägen" när man åker till eller från Husby). Min morfar, snickaren August Isaksson, hjälpte Curt Bagge att renovera en lägenhet i arbetarbo-staden. Morfar hade gått i pension som gårdssnickare vid Steninge och hjälpte nu lantbrukarna i Märsta med lite snickeriarbeten. När lägenheten var färdig passade han på att fråga om inte hans dotter och måg kunde få hyra lägenheten. Mina föräldrar och bror flyttade då från "lilla Ekilla" till en mycket finare lägenhet enligt min mamma. Lägenheten hade kök med kallvatten och vedspis och två rum som värmdes med kakelugnar.

I lägenheten ovanför oss bodde fru Johansson som skötte Broby Gårds kor fram till dess hon gick i pension 1956 då slutade man med djur. Vad mannen som bodde tillsammans med henne egentligen hette vet jag inte för han kallades bara för "Tjacket" och var gårdsfarihandlare. Den dagen paret skulle gifta sig åkte han och fiskade så något bröllop blev det aldrig. Övriga grannar i huset var paret Lood också på övervåningen och vägg i vägg med oss bodde farbror Andersson som även kallades för "Dikaren". Det fanns också en tre-rumslägenhet som ofta bytte hyresgäster. Utedass, bykstuga och vedbod fanns i en annan byggnad på tomten.



På bilden står fru Johansson tillsammans med Calle Bagge och jag. Foto privat.

Alldeles invid huset rann ån från Horssjön i Odensala till Märstaån och vidare ner till Mälaren. På vårvintern svämmade ån över och när den frös till kunde vi åka skridskor och spela ishockey. På fötterna hade vi halvror som skruvades fast på pjäxan och spändes fast med en rem runt fotleden men som ofta ramlade av. På vintrarna fanns ofta mycket snö och ibland åkte vi med Bagges stora bob från allra längst upp vid Broby-



Från vänster min bror Tommy Svensson, kusin Per-Åke Isaksson, Calle Bagge och jag. Foto privat

När vårsmältningen och översvämningarna i ån var över kunde man se gäddor simma förbi Broby upp mot Kättsta under sin lekperiod. Tydligt har det också funnits kräftor i ån för hos Bagges fanns det kräftburar hängande i ett uthus.

backa och hela vägen ner till Broby Gård med Claes Bagge som styrde. Vi behövde inte vara rädda för att möta någon bil eftersom det knappt fanns några på 50-talet. Vi åkte skidor i backen mellan Husby kyrka och vägen som går till Odensala. När man blev frusen så gick man in till mamma för hon var ju hemma på den här tiden. Man var alltid ute och lekte. Enda gången vi inte fick gå ut var när skjutskolan i Rosersberg hade manöver på Broby Gård och Brobybacka.

Det fanns alltid mycket att göra på en så stor gård som Broby. Så fanns ju ån också med alarna! Ibland fyllde fru Bagge bilen med barn och vi åkte i väg till bl.a. Munkholmen och badade, men för det mesta badade vi i ån hemmavid.

I början på 50-talet kom en rödhårig kille cyklandes från Husby ner till Broby. Han stannade med en sladd och sa: "tjena jag heter Lasse". I vuxen ålder fick han namnet Lasse rödtopp och var äldst av pojkarna Danielsson. Han och min bror Tommy fick en lång vänskap.



Ibland kom vår mormor Alma Isaksson och hälsade på. Med sig hade hon vår kusin Per-Åke Isaksson. Övriga på bilden är min bror Tommy och jag. Foto privat.

En runsten

I mitten av 1950-talet kunde man se en man gå efter ån med ett jordspett. Han letade efter en runsten som han visste skulle finnas någonstans i området. Först när Ingvar Björk, som då bodde i huset, körde punktering för tredje gången på sin bil på en liten vass sten kunde man ta fram runstenen med hjälp av en traktor och en kätting som han fick låna av Bagge.



Runstenen som Ingvar Björk körde punktering på finns idag i trädgården vid Broby Gård. Ytterligare en del av stenen hittades senare av lekande barn vid den gamla arbetarbostaden. Foto privat.

Nytt flygfält

Det gamla flygfältet Halmsjön som flygvapnet använde skulle nu bli en storflygplats för jetflyget. Det saknades arbetskraft så fångvården fick hjälpa till med arbetare som kördes med buss förbi Broby morgon och kväll. Varifrån de kom vet jag inte men troligen från Stockholm, kanske Långholmen.

Familjen Bagge hade 3 barn och jag blev kompis med yngsta sonen, Calle. Vi var lekkamrater fram till dess vi flyttade 1957 men vi var kompisar en bra bit in i tonåren och senare blev vi arbetskamrater på Arlanda flygplats där vi arbetade på Rampen hos Linjeflyg/SAS.

Sven Svensson

Glimtar från förr

Ur Sigtunabygden Märstatidning fredagen den 8 januari 1967.

25 får nya jobb

Telflex Svenska AB, tidigare på Lidingö är i full färd med att installera sig i nya fabriks- och kontorsbyggnader på östra industriområdet i Märsta.

Arbetsam nyårsnatt

Märstapolisen gör under nyårsnatten ett flertal ingripanden. En yngling som på en dans ramlat genom en stor glasruta förs till sjukhus. Polisen rycker ut till ett antal lägenhetsbråk bl a får de hjälpa en 20-årig kvinna som fallit från en balkong på Västra Bangatan. Ambulans kallas till platsen.

Lastbil orsak till strömavbrott

En lastbil med släp fastnar på järnvägsövergången vid Odensala. Ett tåg närmar sig. Föraren lyckas i sista sekunden komma loss. Alldeles innan ringer ett vittne Märsta station som bryter strömmen. Ett flertal fjärrtåg blir försenade.

Elljusspåret klart snart

På grund av initiativtagaren Friluftsförbundets frivilliga insatser med bl a röjning blir elljusspåret som byggs i kommunens regi, snart klart att använda. Kostnad: 14 000 kr inkl. sågspån och 150 lampor.

Eftertraktade villor

I slutet av januari beräknas de eftertraktade HSB-villorna på Ekillaområdet vara färdiga för inflyttning. De är fyrarummare med en insats på 43.000 kr och en månadshyra på 685 kr.

Agneta Nilsson

Knökfullt i skolan

Många hade hörsammat inbjudan till att tjuvstarta advent i Husby skola.

Så många faktiskt att samtliga möjliga platser blev ockuperade. En svårighet uppdagades redan när de första skulle ta för sig av serveringsbordets läckerheter. Men Bosse Karlsson kom snabbt på den geniala idén att låta de som bänkat sig längst bak i rummet få börja. På det sättet fungerade tillbakagången till den egna platsen helt utan trängsel.

Själva tillställningen blev precis så glad att trevlig som brukar vara fallet på hembygdsföreningens sammankomster. Maten smakade utmärkt, trots att husmor befann sig på andra sidan jordklotet. Detta förstås tack vare andra kompetenta krafter, främst då i styrelsen.

Det bjöds bl. a på juld delikatesser som skinka, prinskorv, köttbullar. Och inte minst doppet i grytan uppskattades. Allt smakade utmärkt och så när som på några vilsna prinskorvar blev faten tömda.

Sång, allsång och dragspelsmusik gjorde samvaron på sätt och vis behagligare.



Dragspelaren och sångaren Heri Eysturlid var en ny, trevlig bekantskap. För denna text och tillhörande bild svarade ordföranden, som var den i styrelsen som var minst inblandade i själva matlagningen

Jan-Peter Alm

Efterlysning

Vid varje årsmöte brukar Hembygdsföreningens diplom delas ut till någon person i vår bygd som gjort en insats för hembygden. I år har styrelsen beslutat att ge alla medlemmar chansen att nominera prominenta personer för denna hedersbetygelse. Det enda krusket är att det är bråttom. Så slå en signal eller SMS:a till Jan-Peter Alm 0709-816578 och tala om vem du tycker är värdig att få Hembygdsföreningens diplom 2020.

Min farfars, farfars, far.

Redan den 15 maj 1790 gifter Matts Mattsson med Lotta Söderberg från Husby-Ärlinghundra. Han får sonen Carl som är född den 26 november 1790. Han blir min farfars, farfars, far.

De får även två pojkar till Eric född 15 juli 1794 och Anders född 29 juni 1797.

Alla barnen flyttar när tiden är mogen ut på sina arbeten som drängar och pigor. Detta för att förbättra ekonomin. Av och till kommer de också tillbaka till hemmet innan de får möjlighet till ny tjänst. Carl han flyttar till Kättsta 1809 som dräng. Han är då 19 år gammal. 1814 kommer han tillbaka och 1815 benämns han som torpare på Elgesta Wretar.

1815 flyttar pigan Christina Jansdotter in från Kättsta. Hon är född 10 november 1792 i Husby-Ärlinghundra. Hon är dotter till gästgivaren i Märsta Jan Ersson och hans hustru Anna Andersdotter. Hon har två syskon Anna Greta och Johannes. De gifter sig den 15 maj 1815. Den 27 augusti 1815 föds deras första barn Carl Johan. Det andra föds den 14 maj 1821 och döps samma dag. Han dör den 18 maj och begravs den 22 maj på Husby-Ärlinghundra kyrka.

Carl Mattsson benämns nu som skogsvaktare, (Min farfars, farfars far). Under perioden 1815 – 1821 verkar familjen ha god ekonomi. Matts Mattsson och hans hustru bor kvar. Tre drängar och tre pigor passerar förbi.

1823 den 9 september föds Anders Petter.

17 december 1828 dör Matts Mattssons hustru Charlotta av ålderdomsbräcklighet.

1830 flyttar sonen Carl Johan till St. Olofs församling i Sigtuna.

Skogsvaktaren Carl Mattsson dör den 25 maj 1831 i Lungsot. Hans hustru Christina är ensam kvar att driva torpet. Han begravs den 26 maj i Husby-Ärlinghundra kyrka. Han blev 40 år 5 månader och 23 dagar. Kvar hemma är sönerna Gustaf Eric och Anders Petter.

Den 5 oktober 1833 flyttar odlingsmannen Anders Jansson in. Han är född 5 augusti 1782 i Husby-Långhundra. Han har tidigare varit gift med Cajsa Abrahamsdotter född 1786 i Odensala. När sonen Johan föds arbetar han som dräng i Östra Kolhammar. Sonen är född 24 juni 1821 i Odensala. Han har sonen Johan med sig. Han är änking.

Tycke uppstår och de gifter sig den 29 december 1833. Han har också bott en tid hos enkan som dräng och hjälpt till med bruket av torpet.

1832 har Matts Mattsson flyttat. Han bor inhyses hos torparen Anders Larsson Kvist också Elgesta Wretar. Varför kan man undra. Han kanske inte accepterar att den nye mannen tar över hans livsverk. Han dör 15 mars 1834, 78 år gammal.

Gustaf har två bröder, Carl Johan född den 27 juni 1815 och Anders Petter den 9 september 1823. Den 23 oktober 1830 så flyttar Carl Johan till St. Olof i Sigtuna. Anders Petter följer efter den 31 oktober 1835.

Här benämns Christina som hustru till Anders Jansson. Anders Petter är hemma efter arbetat i Sigtuna.

Notering finns att han återvänt från Wenngarn utan betyg. Varit på jobb i Knivsta 1837 och kommit hem 1838. Kanske bott hos farbrodern Anders Mattsson i Knivsta.

Mannens son Johan flyttade till Odensala 24 oktober 1836.

Anders Jansson och Christina bor nu inhyses på Nyvretarna. De är nu i 70-årsåldern. Inga barn är hemma och Anders dör den 1 september 1853 i förkylning.

1854 flyttar Christina till fattigstugan i Husby. Från och med 1871 finns noteringar att hon är så sjuk att hon är sängliggandes. Hon dör den 10 maj 1880 av ålderdoms bräcklighet.

Gustaf Eric flyttar till Afunden i Kohlsta 1844 som dräng hos brukaren och skomakaren Johan Eric Beckman. Här träffar han pigan Sophia Erika Lundin från Kättsta och de fattar tycke för varandra.

Notering finns att Sophia läser texter väl men är enfaldig att tyda dem. Manhaftig piga säger man också. Vi finner i vigselboken följande noteringar:

Drängen Gustaf Eric Carlsson i Kohlsta och pigan Sophia Eriks Lundin i Kättsta vigdes i Husby-Ärlinghundra kyrka den 10 september 1848. Med vid vigseln var brudens moder Sofia Ulrika Lundin och hennes make Johan Alsén. Familjen Alsén återkommer i vår släkt många år framöver.

En son är redan på väg. Johan Gustaf föds den 25 december 1848. 1849 flyttar man till Hummelbacken och Gustaf benämns här som skomakare. Nästa barn är på väg. Carl Erik heter han. Den 4 september 1849 ser han dagens ljus.

1850 flyttar man till Söderby i Odensala.

Fortsättning i nästa nummer!

Verksamhetsberättelse för Husby-Ärtinghundra Märsta Hembygdsförening år 2019

Styrelse och funktionärer

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått av följande personer:

Ordförande	Jan-Peter Alm
Vice ordförande	Peder Andersson
Sekreterare	Agneta Nilsson
Kassör	Lotta Andersson
Ledamöter	Sven Svensson
Suppleanter	Ulf Berndtson och Marianne Frank
Funktionärer:	
Husmor	Marianne Frank
Museum	Marés Lendway
Stugfogde	Vakant
Tidlösan	Jan-Peter Alm ansv. utg., Agneta Nilsson, Marés Lendway, Bo Klang och Ulf Berndtson
Hemsida	Björn Berglund
Facebook	Marés Lendway
Revisorer	Björn Stenutz och Göran Nilsson
Revisorssuppleant	Assar Gylfe
Valberedning	Bo Klang, Margareta Klang och Inger Jäderberg

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten inklusive det konstituerade mötet.

Medlemmar

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 445 medlemmar. I jämförelse med föregående år betyder det en minskning med 27 betalande medlemmar.

Medlemsavgiften har varit 140 kr per hushåll, av vilken 27 kr går till Stockholms läns hembygdsförbund.

Verksamhet

Trivselträff

Årets första samling var en trivselträff i Husby skola med temat ”Det var bättre förr”. Bilderna var hämtade från föreningens digra bildarkiv, men framför allt från Hans Kündigs bildskatt, som numera är införlivad i föreningens arkiv.

Årsmöte

Årsmötet hölls 10 mars i Husby skola. Gun Eriksson ledde förhandlingarna och val förrättades enligt ovan. För underhållningen svarade Inger och Bengt.

Valborgsmässoafton

Vårens ankomst firades traditionsenligt vid Husby skola inför rekordpublik. Talet till våren hölls av Jan-Peter Alm. Sånger till våren framfördes av Sångfåglarna under ledning av Eivor Pettersson. Vädret var blåsigt men ändå kunde brasan tändas som vanligt.

Spelmansstämma

I juni anordnades för tredje gången en spelmansstämma i samarbete med Sigtuna kulturförening. Det blev ett evenemang som inte gynnades av den hårda blåsten.

Hembygdens dag

Välbesökt dag som traditionsenligt började med bra väder och friluftsgudstjänst. Därefter vidtog det traditionella arrangemangen på Täppavallen och i skolan. För sångunderhållning svarade Roffe Larsson. Märsta Folkdansgille och Knivsta Folkdanslag

uppträdde. En uppskattad nyhet för året var att Sigtunaortens Biodlare fanns på plats för att propagera för biodling och bjuda på provsmakning av honung.

Medarrangör var Musik för alla.

Öppet arkiv

En djupdykning i bildarkivet gjordes i september inför ett antal intresserade medlemmar. Alla var överens om att det är givande att titta på gamla bilder och att det behövs fler tillfällen att titta in i arkivet.

Allsång

I samarbete med Musik för alla anordnades i oktober en allsångsträff i Husby skola. Ingemar Adén var allsångsledare. Medarrangör var Musik för alla.

Advent-event

Söndagen före första advent var det tjuvstart för adventsfirande i Husby skola med glögg, skinka, dopp i grytan och underhållning av trubaduren Heri Eysturlid. Skolan var till brädden fylld av medlemmar som gärna ville provsmaka julmaten.

Bildarkivet

Hembygdsföreningens bildarkiv omfattar för närvarande ca 15 000 digitaliserade bilder.

Idag innehåller vårt arkiv

- Ca 4 000 insamlade bilder, mycket före 1960
- Ca 1 000 nytagna bilder från föreningens verksamhet, eller tagna för att användas i

- pågående dokumentationsprojekt
- Ca 5 000 svartvita UNT-bilder från 1960 - 1970-talen
- Ca 5 000 UNT-bilder, mest i färg, från 1980 - 1990-talen

Till detta kommer ca 3 000 bilder av Hans Kündig som snart är skannade och kan införlivas i bildarkivet. En ny möjlighet att visa upp bilder från bildarkivet har öppnats i och med att Sveriges Hembygdsförbund nästa år kommer att samordna tillhandahållandet av hemsida med det som tidigare var Bygdebänd. Detta kommer att ge fina möjligheter att visa upp ett urval av arkivbilderna. Hembygdsföreningen är sedan i höstas medlem i Föreningsarkivet Stockholms län.

Skolplanscher

Föreningen har en fin samling av skolplanscher, som hittills varit arkiverade på vinden. Planscherna har visats för intresserade vid några tillfällen under året. Tanken är också att framöver kunna anordna en studiecirkel kring planschernas historia.

Tidlösan/Hemsidan/

Facebook

Under året utkom Tidlösän med fyra nummer. Redaktionskommittén för Tidlösän har bestått av Jan-Peter Alm ansvarig utgivare, Agneta Nilsson, Bo Klang, Ulf Berndtson och Marés Lendway. Tidlösän delas ut av 8

kolportörer till mer än hälften av medlemmarna. Marés Lendway har sett till att föreningen har en Facebooksida och vid årsskiftet fanns över 350 följare.

Hembygdsgården

Husby skola har, under försommaren, fått en behövlig uppsnygning. Sigtuna kommun har bekostat nya golv i skolsal, kök och entréer. Toaletterna har genomgått en totalrenovering och köket fått ny inredning. Vi har installerat i diskmaskin och nya ändamålsenliga bord i samlingssalen, liksom ny förvaring. Sammantaget har detta medfört att vi nu kan sluta att använda engångsartiklar vid våra sammankomster.

För att underlätta arbetet med Hembygdens dag har nya bord och ”tak” inköpts.

Husby skola, museum och Tjäppavallen

Visningar av Husby skola har ägt rum vid några tillfällen. Även i andra sammanhang har föreningen visat bilder ur sitt arkiv och berättat om bygdens historia både i Husby skola och blivit inbjudna av andra föreningar. Några skolklasser har besökt skolmuseet och då fått stifta bekantskap med hur skolan fungerade förr i tiden. Ett samarbete har inletts med Sigtunaortens Biodlare förening har medfört att det numera finns fyra bikupor bakom Husby skola.

Sigtunabiodlarna använder numera Husby skola som möteslokal. I utbyte mot att biodlarna är behjälpliga med utomhusunderhållet disponerar Sigtunabiodlarna skolan och Tjäppavallen för sina samlingar.

Gåvor och bidrag

Verksamhetsbidrag från Sigtuna kommun är i kronor räknat det största. Gåvor har även inlutit från medlemmar.

Fotnoter

- Det kommunala grundbidraget uppgår till 6 000 kronor..
- I Tidlösän medlemsinfo ingår tryck av Tidlösän samt porto för utskick av medlemsbladet.
- I samband med uppsnygning av Husby skola har föreningen satsat på ny inredning i form av bord och förvaring. Diskmaskin har installerats. Nya bord och ”tak” för i första hand Hembygdens dag har inköpts.
- I administration ingår detta år bankkostnader.
- I övrigt på kostnadssidan ingår inköp av varor och material, kontorsmaterial, tidskrifter.
- Föreningen ”röda” byggnader är försäkrade i Hembygdsförsäkringen genom Sveriges Hembygdsförbund. Skolhuset är försäkrat genom fastighetsägarens försorg.

Märsta den 18 januari 2020

Jan-Peter Alm

Peder Andersson

Sven Svensson

Agneta Nilsson

Lotta Andersson

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för 2019 kommer att presenteras och utdelas vid årsmötet i Husby skola söndagen den 8 mars 2020.

Resultaträkning 1 januari - 31 december 2019

Intäkter	2019	2018
Arrangemang	31 046,41	37 947,22
Medlemsavgifter	64 614,00	66 684,00
Försäljning och uthyrning	2 725,00	1 540,00
Bidrag och gåvor	6 200,00	21 700,00
Summa intäkter	104 585,41	127 871,22
Kostnader		
Arrangemang	38 160,39	43 812,92
Avgift Hembygdsförbund m.m.	13 722,00	13 784,00
Tidlösan, medlemsinformation	25 209,00	28 928,00
Administration, porto m.m.	2 535,00	3 535,50
Förbrukningsmaterial	7 717,00	12 885,80
Underhåll, skola och Täppavallen	58 606,25	5 065,75
Försäkringar och hyra	2 736,00	3 130,00
Styrelse och fogde, arvode	7 250,00	6 500,00
Övrigt	499,00	165,00
Summa kostnader	156 434,64	117 806,97
Årets resultat	-51 849,23	+10 064,25
Summa	104 585,41	127 871,22

Balansräkning 31 december 2019

Tillgångar	2019	2018
Kassa	14 150,50	17 724,50
Bank	146 364,80	194 640,03
Summa tillgångar	160 515,30	212 364,53
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	212 364,53	202 300,28
Årets resultat	-51 849,23	10 064,25
Summa skulder och eget kapital	160 515,30	212 364,53

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2020

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
(enligt stadgarna minst 5 ordinarie och 2 suppleanter)
11. Val av styrelseledamöter
 - a. Ordförande på 2 år
 - b. Sekreterare på 2 år
 - c. Ledamöter på 2 år
 - d. Suppleanter på 1 år
12. Val av två revisorer jämte en ersättare på 1 år
13. Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
14. Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
15. Ersättning/arvoden till styrelsen
16. Fastställande av medlemsavgift 2020
17. Verksamhetsplan och budget 2020
18. Stadgeändring
19. Behandling av eventuella motioner
20. Övriga frågor
21. Avslutning



Kallelse till Årsmöte

med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Husby skola

Söndag 8 mars kl. 15.00

Musikunderhållning

Efter årsmötet serveras middag för 80 kronor

Anmälan till middagen är bindande

meddelas senast tisdagen den 5 mars till

Marianne Frank tel. 070-653 14 01 eller marikurres@telia.com

Kalendarium

8 mars: ÅRSMÖTE

25 april: Städdag på Hembygdsgården

30 april: Valborgsfirande

27 juni: Öppet hus med loppis

23 augusti: Hembygdens dag

12 september: Kräftskiva

24 oktober: Musikcafé

22 november: Tjuvstarta jul med julbord och underhållning

E-postadress: marstahembygd@gmail.com

Hemsidaadress: www.hembygd.se/husbyarlinghundra

Facebook: **Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening**

Postadress: **Husby kyrkby 142, 195 91 Märsta**